



Dagtour 4b in en rond Hua Hin.

Deze dagtocht kan van dinsdag tot en met zondag en omvat heel veel verschillende aspecten, zoals educatie, kunst, natuur en cultuur.

Om 8:30 uur wordt u bij uw vakantieadres in Hua Hin of Cha-am opgehaald en vertrekken wij naar het **olifanten opvangcentrum Hutsadin**. Dit is een stichting zonder winstoogmerk. Het doel van stichting is om olifanten, die door hun eigenaars zijn achtergelaten vanwege een slechte gezondheid, ouderdom of gewoon omdat ze niet langer konden werken, op te vangen en hier een goed leven te bezorgen. We verblijven hier tot 10:30 uur. In die tijd krijgen we een uitgebreide introductie daarna een jungle walk met olifant en mahout en daarna mogen we helpen om olifanten een douche te geven. Na het bezoek aan dit olifanten opvangcentrum bezoeken we, even buiten Hua Hin, de zeer beroemde **tempel Wat Huay Monkol**. Deze tempel is niet voor de Buddha, maar voor een beroemde heilig verklaarde monnik **Luang Por Thuad**, die 400 jaar geleden in het zuiden van Thailand woonde. De Wat Huay Mongkol is nogal ontzagwekkend omdat hij boven de bomen uitsteekt en van ver te zien is.

Wij bezoeken hier ook het paviljoen dat gewijd is aan een vrouwelijke geest in een boom die vroeg om gered te worden en als dank de redder rijkelijk zou belonen. Gelovigen komen hier samen, bidden met wierookstokjes en vragen om hun wensen te vervullen. Het is ook gebruikelijk om onder de enorme houten olifanten langs het standbeeld van de monnik te lopen, dit wordt beschouwd als een geluk voor de toekomst.

Vervolgens bezoeken wij het oorspronkelijke kunstcentrum van Hua Hin genaamd; **Baan Sillapin Artist Village**.

Dit gezellige Artist Village omvat grote galerijen met kunst en antiek, kunstenaarsateliers, een koffie- en cadeauwinkel en klaslokalen voor hun zeer populaire lessen schilderen en beeldhouwkunst. We zien hier ook veel kunstenaars die aan het werk zijn. Het wordt ook veel gebruikt voor speciale tentoonstellingen en performance- evenementen.

Aan de overkant van Artist Village gaan we van een heerlijke Thaise lunch genieten in een groot Garden restaurant.

Na de lunch rijden we door een prachtig heuvelachtig landschap naar het **Rajabhakti Park**. Dit is een van de nieuwste attracties in de omgeving van Hua Hin. Hier staan zeven gigantische standbeelden van grote koningen uit de Thaise geschiedenis. Deze bronzen beelden van bijna 14 meter hoog zijn de grote koningen uit de Thaise geschiedenis, namelijk uit Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi en Rattanakosin. Elk beeld draagt een bord met de naam van de koning en de regeerperiode.

Na dit bezoek rijden we door de **ananasplantages** richting de kust.

Bij de kust van Pranburi bezoeken we een prachtig **mangrovebos**.

We lopen een kilometer over de houten vlonders door het bos en bij een uitzichttoren krijgen we een goede indruk van dit speciale gebied.

Rond 17:30 uur bent u weer terug op uw vakantieverblijf.



Voor actuele prijzen zie Website: www.gidsbussaya.nl:

Of mail: bussayagids@gmail.com

Of vul contactformulier in: https://www.dagtoers-huahin-chaam.nl/?page_id=4631

Of bel: +66 859797824.